

Driemaandelijks clubblad
35ste jaargang – 4de kwartaal 2022
Postkantoor van afgifte:
9500 Geraardsbergen



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

P006098

Het Padstapperke



Verantwoordelijke Uitgever:
Padstappers Geraardsbergen vzw
p/a Ivan De Nollin
Langevelddreef 92 bus 1
9840 De Pinte
Tel: 0478 55 50 30



Voorbije weekreis:



Met dank aan Roger, Geert, Rudy, Micheline, Kurt, Mireille, Sien & Lae voor de foto's.

Beste Padstappers

Na een lange hete zomer krijgen we opnieuw temperaturen die normale proporties aannemen. Intussen is het gewone leven terug zijn normale gang aan het gaan . Velen hebben dan ook genoten van de zonnige maanden en kunnen er nu terug tegen aan.

Met onze leden op buitenlandse reis is steeds wat te beleven. Zo ook dit jaar, met 97 van hen trokken we naar de Moezelvallei. Heel wat kilometers wandelplezier, de nodige hoogtemeters en de deugddoende ontspanning na de wandeling maakten van deze organisatie opnieuw iets uniek.

Maar het is niet allemaal verlopen zoals we het graag hadden. Zo dienden we twee busreizen te annuleren wegens onvoldoende belangstelling. We dienen ons hier over te bezinnen en proberen de gepaste oplossingen te vinden.

Op wandelgebied hadden we de Zomer- en Adriaanstoelt. De 50-km stappers waren opnieuw op de afspraak. Bij de kortere afstanden stellen we nog steeds vast dat we niet op het aantal deelnemers van voor de coronatijd zitten. Daar moeten we geduld hebben en hopen dat de energieprijzen terug weer normalere cijfers aannemen.

Dat onze leden graag genieten konden we terug vaststellen met de dinsdagwandeling met de eraan gekoppelde BBQ. Een nieuwe locatie en goed weer. Wat heeft een mens meer nodig. Succes verzekerd.

De komende maanden staan we opnieuw voor enkele uitdagingen. Eerst en vooral hebben we onze eigen organisaties.

Beginnend met de Winteruurtocht, gevolgd door de Sinterklaastoelt en het jaar sluiten we in schoonheid af met de Wafelentocht.

We verwachten dat er heel wat van onze eigen leden, intussen 1000 man sterk, zullen aanwezig zijn op deze organisaties.

Verder zoeken we een mooi programma om te gaan wandelen met de bus. Hier kijken we hoe het de komende maanden verloopt. Intussen trachten we naar oplossingen te zoeken om onze bussen opnieuw vol te krijgen.

In oktober organiseren we een medewerkersetentje. Speciaal ter bedanking voor hen die steeds paraat staan. Heb jij ook zin om eens een dagje te helpen op een organisatie, laat het gerust weten.

Onder onze leden zijn er die de afgelopen maanden uitzonderlijke wandelprestaties hebben ondernomen. De Nacht van Vlaanderen, de ingekorte Dodentocht in een zengende hitte, trails her en der in het land en de Extreme Challenge van Oostende naar Houffalize.

Telkens konden we fier zijn dat onze clubgenoten deze tochten tot een goed einde brachten. Namen noemen is gevaarlijk, dus niet en zo vergeten we er geen. Toch een dikke proficiat aan hen die de opdrachten tot een goed einde brachten.

Veel wandel- en leesgenot!

Kurt

Het Padstappersbestuur.

Kurt Martens

Functie: Waarnemend Voorzitter, PR, nieuwe leden
Tel: 054 41 07 49 - 0479 41 09 20
e-mail: voorzitter@padstappers.be

Kurt Martens

Functie: Ondervoorzitter, organisatieverantwoordelijke
Tel: 054 41 07 49 - 0479 41 09 20
e-mail: kurt.martens@padstappers.be

Nancy Martens

Functie: Penningmeester, clubaankopen
Tel: 0473 82 16 00
e-mail: penningmeester@padstappers.be

Ivan De Nollin

Functie: Secretaris
Tel: 0478 55 50 30
e-mail: secretaris@padstappers.be

Jean-Pierre Doeraene

Functie: Ledenbeheer
Tel: 054 41 76 06
e-mail: ledenbeheer@padstappers.be

Koen Rondelez

Functie: Webmaster, layouter clubblad
Tel: 0476 47 24 63
e-mail: webmaster@padstappers.be

Yvan Verlé

Functie: Materiaal- & loodsbeheerder
Tel: 0496 79 92 18
e-mail: yvan.verle@padstappers.be

Danny Van Turtelboom

Functie: Shop- & kledijverantwoordelijke
Tel: 0492 49 93 28
e-mail: shop@padstappers.be

Marleen Batselier

Functie: Busreizen
Tel: 0494 85 64 85
e-mail: marleen.batselier@padstappers.be

Jürgen Fauconnier

Functie: Busreizen
Tel: 0496 25 49 08
e-mail: jurgen.fauconnier@padstappers.be

Julie De Geyter

Functie: Raadslid
Tel: 0486 24 12 17
e-mail: julie.de.geyter@padstappers.be

Joeri De Pester

Functie: Raadslid
Tel: 0492 51 90 82
e-mail: joeri.de.pesther@padstappers.be

Buiten bestuur:

Francine Van Der Maelen

Functie: Ere-voorzitter

Cléry Schrever

Functie: Rekeningverificateur

Koen Delplice

Functie: Rekeningverificateur

Bankrelaties:

Lidgeld en andere bijdragen:
Clubwerking:
Betaling van reizen:

IBAN: BE17 4431 6264 1121
IBAN: BE67 2930 3618 4287
IBAN: BE42 2937 2514 2854

BIC: KREDBEBB
BIC: GEBABEBB
BIC: GEBABEBB

Clubadres: Padstappers Geraardsbergen vzw (ON 0842168747), Denderstraat 36, 9500 Geraardsbergen

Ledenbeheer: p/a Jean-Pierre Doeraene, Guilleminlaan 43, 9500 Geraardsbergen

- info@padstappers.be - <https://www.padstappers.be> - [f](#) Padstappers Geraardsbergen - [t](#) @padstappers



TIP: Bekijk en like onze pagina ook op [facebook!](#) Zo blijf je helemaal up-to-date!



Komende busreizen.

In april 2022 hebben we de busreizen terug opgestart. De eerste busreizen kenden maar een matige opkomst maar we maakten ons (nog) geen zorgen, want we meenden de nasleep van corona hieraan te moeten toeschrijven. Groot was evenwel onze verwondering toen we voor de busuitstap gepland op 21 augustus 2022 amper 22 inschrijvingen kregen, terwijl we tijdens de précorona jaren steevast veel inschrijvingen noteerden voor busreizen in augustus.

Met dergelijk aantal inschrijvingen kost een busreis, met een in dat geval een kleine bus, al gauw meer dan € 20 per persoon (waarvan de ingeschrevene amper € 6,50 p.p. dragen!). Dergelijke hoge ongedekte kosten kunnen wij niet dragen zonder onze werking in gevaar te brengen.

OPROEP

Heb je suggesties,
opmerkingen, een
ongezouten mening of
een uitgewerkt voorstel?
Laat het ons weten!

Voor busreizen aan een inschrijvingsprijs van € 9,00 (€ 1,50 wandeltocht inbegrepen) moeten we minimum 50 inschrijvingen hebben om een verantwoord verlies (in de grootte van ongeveer € 400,00) aan te rekenen op de clubwerking. Dat verlies is de prijs die de club betaald om zichtbaar te zijn in de wandelwereld. Het moet uiteraard binnen de perken blijven en in verhouding blijven tot de returns (tegenbezoek bezochte club, naambekendheid club, ...).

We beraden ons momenteel over hoe het verder moet met deze busuitstappen. Indien de interesse niet terug groeit naar de aantallen die we voor corona kenden, dan dringen ingrepen zich op. Een stijging van de inschrijvingsprijs (€ 9,00) willen we voorlopig nog niet overwegen, tenzij daarvoor een draagvlak is. Vermindering van het aanbod is een mogelijkheid, herbekijken van het concept eveneens. In afwachting hebben we de busuitstap van begin september naar Opglabbeek ook moeten annuleren wegens gebrek aan interesse.

We kijken nu vooruit naar de uitstap van zaterdag 8 oktober naar Rotselaar.

Zaterdag 8 oktober 2022

Najaarstocht in

Rotselaar (VI-Brabant)

***De Bollekens Rotselaar
(4018)***

08:00 De Reep - 8:10: Ninove Den Doorn

08:20 Aalst Texaco



Zondag 20 november 2022

**Zoniënwoudwandeloct
in Hoeilaart (VI-Brabant)**

**Ijsetrippers vzw
(4025)**

08:00 De Reep - 8:10: Ninove Den Doorn

08:20 Aalst Texaco



Zaterdag 10 december 22

**Gent bij Nacht in
Gent (O-VI)**

**Florastappers Gent vzw
(3103)**

14:00 De Reep - 14:10: Ninove Den Doorn

14:20 Aalst Texaco

Terug vertrek uit Gent 22:00

Alhoewel dit uitstappen zijn die wij in groep maken met de bus, zijn dit **geen groepswandelingen**. De deelnemers zijn immers vanaf hun aankomst op de wandeling tot het vertrek terug* **vrij** en kunnen een **zelfgekozen afstand** wandelen binnen een tijdsbestek van 6 à 7 uur.

* meestal rond 16u (terug in Geraardsbergen rond 18u), behoudens uiteraard speciale wandelingen of avondwandelingen.

De busreis heeft vooral tot doel een gezamenlijke verplaatsing te ondernemen en zo een bijdrage te leveren voor het verminderen van de CO² uitstoot en het behoud van de natuur en onze leefwereld.



Busje komt zo ... laat je gerust rijden!

Hoe inschrijven voor een busreis?

BIJ VOORKEUR

(bespaart de busverantwoordelijken werk)

door middel van het daartoe voorziene webformulier op de website:
<https://www.padstappers.be/inschrijvingsformulier-busreis/>

of indien dit niet mogelijk is bij

Marleen Batselier of Jurgen Fauconnier

Telefonisch: +32(0)494856485 - +32(0)496254908

Via mail: busreis@padstappers.be

Inschrijven kan tenslotte ook op de bus tijdens de rondvraag van de busbegeleider of op onze eigen organisaties bij Marleen of Jurgen.

Wat kost de busreis? (vervoer + inschrijving wandeling!)

Door de verhoging van de vervoerkosten en de inschrijvingskost van de wandelingen zijn we verplicht geworden onze vooroorlogse tarieven voor de busreis wat aan te passen.

Ondanks die verhoging blijft de club een groot deel van de kosten op zich nemen.

Kinderen tot en met de maand van hun 7de verjaardag: **GRATIS**
Vanaf de maand die volgt op de 7de verjaardag: **€ 5,00**
Vanaf de maand die volgt op de 17de verjaardag: **€ 9,00**

- **BUSBON:** Per betaling (van € 5,00 of € 9,00) krijgt men een **busbon** ter waarde van € 1,00.
- 9 (of 5) **BUSBONS** geven recht op een **gratis reis** (zelfde tarief). In dat geval krijg je voor die reis natuurlijk geen busbon terug.
- **AFZEGGING:** Wie laattijdig afzegt (**afzegging ten laatste dinsdagavond voor de busreis**) of helemaal niet afzegt, wordt verondersteld toch zijn busreisbijdrage **spontaan** te betalen. De bus wordt immers besteld (en betaald) op basis van het aantal inschrijvingen en anderzijds kan de vrijgekomen plaats niet meer worden ingenomen door een andere wandelaar.
- **OPSTAPPLAATS:** vermeld bij je inschrijving je opstapplaats!
- **BETALING** gebeurt op de bus (in cashgeld, graag gepast).
-

**BRENG RESERVESCHOEISEL MEE VOOR OP DE TERUGWEG EN
HOU DE BUS OP DIE MANIER PROPER**

Beschrijving busreizen 4^{de} kwartaal.

Zaterdag 8 oktober 2022
Najaarstocht in Rotselaar
De Bollekens Rotselaar (4018)
5 - 8 - 12 - 16 - 20 km
8:00 De Reep - 8:10 Ninove Den Doorn - 8:20 Aalst Texaco

We kregen van de Bollekens uit Rotselaar de volgende info over hun wandeltocht:

“De startplaats van onze tocht (Montfortcollege) is voorzien van een parking voor autobussen. Het Montfortcollege heeft reeds een rijke geschiedenis achter zich. Sinds 1928 wordt hier lesgegeven door Paters Montfortanen. De 28 leerlingen van toen, zijn ondertussen uitgegroeid tot een kleine 900. Het internaat herbergt een 100-tal leerlingen. Met plezier ontvangen wij jullie leden in dit historisch gebouw.



Alle leden van de clubs die per autobus komen wandelen, ontvangen bij aankomst een bonnetje dat recht geeft op een gratis tas koffie of thee. Deze bonnetjes zijn niet om te ruilen tegen andere consumpties.

Het Hageland, waar Rotselaar deel van uit maakt, is een Vlaamse streek die grotendeels in Oost-Brabant en voor een klein deel in het westen van Limburg gelegen is. Het Hageland is het gebied tussen de steden Scherpenheuvel, Aarschot, Leuven, Tienen, Diest en Landen.

Het komt meer en meer op de wijnlandkaart van België te liggen. Er is mogelijkheid om het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn te bezoeken in het centrum van Wezemaal gelegen op +/- 1.5 km van de startplaats; op zaterdag geopend van 14.00 tot 18.00.

Onze parcoursen gaan, afhankelijk van de afstand, door velden en natuur en langs de Dijle. De regio kent vele heuvelruggen die getuigenheuvels zijn van de Diestiaanzee, een oude zee die tijdens het Tertiair (70 tot 3 miljoen jaar geleden) regelmatig het noorden van België overspoelde.

De verzorgde rustpost, waar je een hapje en een tapje kan nuttigen, is gelegen in Wilsele Putkapel. U kan deze rustpost bereiken vanaf de afstand van 8 km. De afstanden die gewandeld kunnen worden zijn: 5-8-12-16-20 km.”

Zondag 20 november 2022 **Zoniënwoudwandeling in Hoeilaart**

Ijsetrappers vzw (4025)

4 - 6 - 12 - 18 - 24 - 30 km

08:00 De Reep - 8:10 Ninove Den Doorn - 08:20 Aalst Texaco

De Ijsetrappers stuurden ons de volgende beschrijving van hun tocht:

“De Zoniënwandeling is een unieke wandeling doorheen het grootste woud van Vlaanderen. Het machtige Zoniënwoud in herfsttinten en het aangrenzend groen is een verplaatsing naar Hoeilaart meer dan waard. De tocht wordt door veel deelnemers dan ook geprezen en in hun jaarlijkse top-10 opgenomen.

Het Zoniënwoud met 't Welriekende en de Koninklijke Schenking blijven de natuurtrekkers. Jezus-Eik is het centraal punt van de wandeling en alle afstanden behalve de 4 en 6 km komen hier dan ook.



Eventjes in detail de wandelmogelijkheden overlopen. De 4 km blijft noodgedwongen in Hoeilaart, maar je kan wel proeven van mooie zichten. De 6 km kan al proeven van het Zoniënwoud. Ze kunnen

bijna 2 km in het beukenbos wandelen. Ze krijgen ook een flinke klim voorgeschoteld. Deze lus wordt samen met de 30 km wandelaars gestapt.

De 12 km krijgt een uitbreiding door het Zoniënwoud om in Jezus-Eik van een verdiende rust op de rand van het Zoniënwoud te genieten. Jezus-Eik dankt zijn ontstaan aan een miraculeus O.-L.-Vrouwbeeldje, ooit opgehangen aan een oude eik in het Zoniënwoud. Vrome verhalen maakten melding van mirakels, zodat op de plaats van de eik een kleine kapel werd opgericht. Het aantal bedevaarders nam snel toe en in 1650 werd de huidige barokke kerk gebouwd. Jezus-Eik groeide uit tot een kleine bedevaartplaats. Nu is Jezus-Eik nog altijd een gezellig uitstapje waard waarbij de talrijke restaurants zeker ook een rol hebben.

De 18 km maakt een bijkomende lus doorheen het Zoniënwoud om opnieuw Jezus-Eik te bereiken. De stappers kunnen genieten van de beuken. Dit historisch beukenbos is trouwens in 2017 erkend als Unesco Werelderfgoed. De 24 km en 30 km krijgen nog een lus in Jezus-Eik met de prachtige wandelpaden van de Koninklijke Schenking als decor.

De verschillende afstanden komen van Jezus-Eik terug via de



Welriekendedreef. Onze-Lieve-Vrouw van Welriekende werd aanroepen om bijstand af te smeken tegen koortsaanvallen, doch geleidelijk evolueerde het heiligdom tot een bedevaartsoord waar de jonge meisjes uit de omgeving kwamen bidden om snel een goede echtgenoot te vinden... Vandaar dat het hek vaak getooid was, en nu nog soms, met kousenbanden die ze als offergaven achterlieten. Waar de naam Welriekende vandaan komt is een raadsel. Sommigen vermoeden dat de naam verwijst naar de

heerlijke geuren die het bos verspreidt dankzij de goedheid van Onze-Lieve-Vrouw van Welriekende.

Wist je trouwens dat Hoeilaart de Nero-gemeente is. Marc Sleen heeft het oud stationnetje van Hoeilaart gebruikt als thuisbasis voor de woning van Nero. Marc Sleen was bovendien tot zijn overlijden een inwoner van Hoeilaart.

Geniet op 20 november met volle teugen van het Zoniënwoud in herfsttooi.”

Zaterdag 10 december 2022

Gent bij Nacht

Florastappers Gent vzw (3103)

**14:00 De Reep - 14:10: Ninove Den Doorn - 14:20 Aalst Texaco
Terug vertrek uit Gent 22:00**

We kregen van de Florastappers een beschrijving van liefst 5 pagina's. Ik heb geprobeerd die lijvige proza samen te vatten op twee A4-tjes.

Gent combineert een boeiend historisch verleden met een leefbare hedendaagse wooncultuur en is daarom een uitstekend decor, in combinatie met de feeëriek verlichte winterfeesten, om een gezellige stadswandeling, al dan niet kroegen- of terrassentocht, te maken. Gent bij nacht profiteert bovendien van het diffuus licht van een stad bij valavond.

We stappen langs de vele bezienswaardigheden, knusse pleintjes, pittoreske hoekjes, betoverende leien en oude woonsites en gebouwen.

Kort na de start kuieren we langs de in 1491 gebouwde versterkte sluis het **Rabot**, op de kruising van de Lieve met de stadsgracht. Langs het **standbeeld “De Stroppendrager”** trekken we door de poort van het **Prinsenhof**.



Dit was in de 13^{de} eeuw een gigantisch groot kasteel met meer dan 300 kamers. Op heden rest enkel de Noordelijke toegangspoort (de “donkere poort”), maar de onmiddellijke omgeving heeft zijn middeleeuws karakter wel weten te behouden. Wat verder gaan we over de ‘**Brug der Keizerlijke Geneugten**’. De beeldhouwwerken aan de voeten van de brug zijn van Walter De Buck en tonen een aantal anekdoten en legenden uit het leven van Keizer Karel. Samen met het graffitikunstwerk de **slapende konijnen van ROA** wat verder, werpen we terug een blik op de 21^{ste} eeuw. Maar de Middeleeuwen blijven domineren.

Gent zonder door of langs het **Patershol** te struinen, zou zonde zijn, want deze wijk met een goed bewaard gesloten stratenpatroon uit de middeleeuwen, is van een 19^{de} eeuws achterstallige buurt uitgroeid tot een culinaire uitgaansbuurt met gezellige goede restaurants.

Van daaruit ligt de **Vrijdagsmarkt** op een boogscheut. Op dit ongeveer één hectare grote marktplein, omringd door een goed florerende horeca, prijkt het standbeeld van Jacob van Artevelde, de wijze man van Gent. Hier splitsen de afstanden zich.

De korte afstanden gaan via de Werregarenstraat en Stadhuis richting rustpost. De Werregarenstraat is al meer dan 20 jaar gekend als ‘t Graffitistroatje en is een Graffiti gedoozone.

De andere afstanden gaan via het **Baudelopark** richting de plek waar Gent is ontstaan. Maar dit kan niet zonder de stadsbrouwerij **Gruut** te passeren. Het is één van de zeldzame brouwerijen waar men volgens de oude tradities gebruikmaakt van een kruidenmengsel (gruut) in plaats van de gebruikelijke hop.

In de 7^{de} eeuw stichtte Amandus van Gent hier de **Sint-Baafsabdij**, in een poging de inwoners van Ganda te bekeren. Vele eeuwen later liet Keizer Karel de oorspronkelijke abdijgebouwen grotendeels afbreken om er het beruchte **Spanjaardkasteel** te bouwen.

We lopen over de brug via de Gentse jachthaven “**Portus Ganda**” naar het zwembad Van Eyck. De binneninrichting is in Art-Deco stijl. Weldra vervoegen we opnieuw de stappers van het 6 km parcours en komen we samen aan in de rustpost.



Na de rust zwerven we verder, langs de **Nederschelde** of ook de Reep genoemd naar het **Bisdomplein**. Een nieuwe splitsing stuurt de 12 km stappers richting Gent-Zuid. De andere gaan richting stadscentrum. Langs het Zuidpark gaat de wandeling verder richting **Muinkpark**. Het park is 1,3 hectare groot en aangelegd in

Engelse landschapstijl. Het is het enige restant van de 19^{de}-eeuwse Gentse dierentuin. Iets verder op het parkoers treffen we de **Cité De Hemptine**. Het zijn 2 beluiken met goed onderhouden en nog bewoonde rijhuizen in neotraditionele baksteenstijl, ingeplant op een dambordschema.

We lopen langs de achterzijde van “**de Vooruit**” naar **De Krook**. Deze wijk is volop in vernieuwing. Naast de nieuwe **stadsbibliotheek** en een nieuw mediacentrum wordt nog volop gewerkt aan een nieuwe concertzaal.

Stilaan vervoegen we opnieuw de kleinere afstanden en bezoeken we het feeëriek hartje van Gent. Een “Gent bij Nacht” zonder de **3 torens van Gent** bestaat niet. Het eerste exemplaar: de Sint-Baafskathedraal. De vroegere Sint-Janskerk is de thuisbasis van het gekendste kunstwerk van Gent “Het Lam Gods”.

Even stoppen we aan de **Gentse Winterfeesten** om dan via de Sint-Baafssteeg te belanden in de Mageleinstraat. Vervolgens krijgen we de kans om ons op glad ijs te wagen op de schaatspiste onder de Gentse Stadshal.

We wandelen door richting de bekendste winkelstraat van Gent om vervolgens via de nog bekendere **Sint-Michielsbrug** de overkant van de Leie te bereiken. Via het jaagpad hebben we een prachtig zicht op de Oude Vismijn en het Groot Vleeshuis. Het Groot Vleeshuis dateert van de Middelleeuwen en deed dienst als Vleesmarkt. Later werd dit een plaats waar groenten en fruit verkocht werden.

Langs **Oudburg** komen we aan het Manneke Pis van Gent “Nestor” genaamd. Sinds 2014 is hij vergezeld door 2 Meisjes Pis “Lena” en “Luna”. Stilaan komen we opnieuw in de buurt van het Patershol.

Via een laatste stukje groen, komen we aan in het **Oud Sint-Elisabethbegijnhof**. In 1242 stichtte gravin Johanna van Constantinopel dit begijnhof.

Na het oversteken van de Begijnhoflaan, bereiken we terug de startzaal.



Familieberichten.

Tijdens het derde kwartaal 2022, tot 15 september gemeld.

Overlijdens

Heel wat droefenis overviel onze leden het voorbije kwartaal. Op de diverse afscheidsplechtigheden waren er leden aanwezig. Het steekt de betrokken familieleden een hart onder de riem. We bieden de families en vrienden van de overledenen ons blijken van medeleven aan en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode.



Tijdens de dinsdagwandeling met BBQ in Bever vernamen we het plotse overlijden van ons lid **Conny Marchand**. Zij overleed op 8 augustus. Conny was 57 jaar en ontviel ons veel te vroeg. Verschillende Padstappers woonden de afscheidsplechtigheid bij en betekenden op deze manier een steun voor de familie.

Op 16 augustus ontvingen we het bericht van het overlijden van ons lid **Jeanine Vanden Driessche**, zij werd 72 jaar. Zij was de echtgenote van Raymond Ricour en de moeder van Robby Ricour. Diverse leden waren op de afscheidsplechtigheid en zorgden zo voor een morele steun voor de familie en naasten.



Dirk De Kegel en Rita Heuninck verloren op 1 september hun vader **Rene De Kegel**. Hij werd net geen 90 jaar oud. We bieden ons blijken van medeleven aan en wensen de familie veel sterkte bij het verlies.

Op 4 september kregen we het bericht via de media van het tragische overlijden van **Jeroen De Smet**. Jeroen overleed op 48 jarige leeftijd, veel te vroeg. Hij laat een grote leegte na bij Ilse De Roeck. We delen in de pijn en de smart die zij momenteel moet doorstaan en wensen haar heel veel sterkte.

We zagen nog andere berichten bij overlijdens van naaste familie van onze leden. Wij werden hiervan niet op de hoogte gebracht. Toch willen we ook hen ons blijken van medeleven betuigen en hen veel sterkte wensen in het verloop van het rouwproces.

Ziek te bed

Sommige dagen gaat het goed, andere dagen weer wat minder. De gevoelens komen, zoals dag en nacht. Hou vol en weet dat men op je wacht.

Er zijn leden die het momenteel wat minder voor de wind gaat, net een operatie achter de rug hebben, ziek te bed liggen of intussen herstellend zijn. Allen hebben ze het nog te moeilijk om terug op stap te gaan. We willen langs deze weg alle leden bij wie het momenteel wat minder gaat een spoedige en volledige genezing toewensen en hopen hen snel terug in ons midden te zien.

Lidgelden 2023.

De lidgeldbijdrage voor het jaar 2023 werd als volgt door het dagelijks bestuur vastgesteld:

Het EERSTE gezinslid betaalt € 19,00.
Het tweede en volgende gezinslid betaalt € 15,00 per persoon.
ALLE kinderen, tot en met 12 jaar, betalen € 8,00 per kind.

De ledenbijdrage voor 2023 dient **vóór 25 december 2022 te worden gestort** op onze KBC-rekening: **BE 17 4431 6264 1121** met vermelding van het aantal leden.

Walking in Belgium 2023

Aangezien het jaarlijks dalende aantal verkochte "Walking in Belgium" werd er via het clubblad van de maand juni uitdrukkelijk gevraagd om te reserveren voor 15 september 2022 om deze **aan € 6,00** te kunnen bekomen. Om van dat voordeeltarief te kunnen genieten, waren we genoodzaakt om een bestelling te doen in de maand september.

Er is een zeer beperkte mogelijkheid om uit onze reserve een niet-gereserveerde Walking te bekomen aan € 8,00. Indien deze stock uitverkocht is, is er geen mogelijkheid meer om een Walking te bekomen (op = op). Verifieer in voorkomend geval eerst bij Jean-Pierre (054 417606 - ledenbeheer@padstappers.be) of je nog een niet-gereserveerde Walking aan € 8,00 kan bekomen.

De prijs (€ 6,00 of € 8,00) voor de Walking dient **samen met het lidgeld en de eventuele verzendingskosten te worden gestort**.

Verzendkosten (te betalen samen met het lidgeld).

De lidkaartbrief en mutualiteitsattest kan **per gezin** per post verstuurd worden mits een verzendkost van **€ 3,00**.

Voor de verzending ervan **met één Walking** bedragen de verzendkosten **€ 8,00**.

Afhaling BETAALDE Lidkaarten en Walkings

Betaalde lidkaarten en Walkings 2023, alsook de mutualiteitsattesten en lidkaartbrieven kunnen afgehaald worden op het secretariaat van onze tochten, te beginnen met de **Sinterklaastocht op 27 november 2022**.

!!! Het attest voor de mutualiteit mag pas NA 1 januari 2023 bij je ziekenfonds ingediend worden !!!

Voorbeelden:

Een echtpaar met 2 kinderen, waarvan 1 jonger dan 12 jaar, betaalt: € 19,00 + € 15,00 + € 15,00 + € 8,00 = € 57,00. Met een gereserveerde walking erbij en het hele pakket verzonden naar huis: € 57,00 + € 6,00 + € 8,00 = € 71,00 of indien afgehaald op de wandeling € 63,00.

Een alleenstaande vrouw met twee kinderen onder 12 jaar betaalt: € 19,00 + € 8,00 + € 8,00 = € 35,00. Met een niet-gereserveerde walking erbij en het hele pakket verzonden naar huis: € 35,00 + 8,00 + € 8,00 = € 51,00 of indien zelf afgehaald op de wandeling € 43,00.

Idem zonder walking: € 35,00 + € 3,00 = € 38,00 verzending naar huis of € 35,00 afhaling op de wandeling.

**NIET DUIDELIJK? Hulp bij Jean-Pierre
(054 417606 - ledenbeheer@padstappers.be)**

Welkom nieuwe leden.

Het aantal leden dat bij WSVL geregistreerd is, bedraagt 1001 op 19 september 2022. Er zijn 156 nieuwe leden, maar 89 leden hebben niet hernieuwd.

Sinds het vorige clubblad mochten we volgende nieuwe leden verwelkomen:

Aangesloten tussen 13 juni 2022 en 19 september 2022				
Rang in 2022	Naam	Voornaam	Woonplaats	Stamnr
143	SEGERS	JURGEN	GRIMMINGE	2174207
144	D'HOKER	LUC	OPHASSELT	2174218
145	DE SMET	ANITA	OPHASSELT	2174220
146	DE GENDT	CECILIA	SINT-LIEVENS-ESSE	2175322
147	VANDER TRAPPEN	ANN	GERAARDSBERGEN	2177537
148	STEVENS	CHRISTINE	MATER	2177548
149	DE POORTER	ANIEK	MATER	2177550
150	WALRAEVENS	KATHLEEN	APPELTERRE	2178257
151	NUYTS	ALFONS	APPELTERRE	2178268
152	HAELTERMAN	PETRA	GERAARDSBERGEN	2181622
153	VAN COTTHEM	KATIA	DENDERWINDEKE	2181756
154	SEGERS	CLAUDIA	AALST	2182792
155	HAEST	LOUKA	OUTER	2186831
156	VAN NIEUWENBORGH	ERIC	OVERBOELARE	2186842

Van 't Jongste naar 't Oudste Manneken-Pis

BRUSSEL > GERAARDSBERGEN

Bruxelles > Grammont - Brussels > Geraardsbergen

50 km

18 - 03 - 2023

www.padstappers.be - info@padstappers.be



Heb jij zin om die dag op een rustpost onderweg van Brussel naar Geraardsbergen te helpen, laat het gerust weten. We zullen die dag heel wat helpende handen nodig hebben. Misschien ben jij er wel één van.

Laat gerust weten via kurt.martens@padstappers.be

Vorbije organisaties.

De weekreis naar Leiwen van 15-22 juli

Verslag van Greet Deurbroeck.

De Padstappers gaan op reis naar de Moezel

“De uitgestoken hand van iemand is het belangrijkste in de wereld.”

Een vakantie voor acht dagen ...

Dat lukt niet, denk ik overtuigd. Veel te lang.

Maar: belangrijke zaken vragen tijd ...

Tijdens de dinsdagwandelingen die volgen, wordt me met veel enthousiasme verteld dat het daar zó mooi is, dat het plezant zal worden, dat op reis gaan met de Padstappers altijd leuk is ... en dat je, als je even geen zin hebt, gerust je eigen goesting mag doen ...

Ja, mondreclame is altijd nuttig!

Mijn wederhelft vindt ook, dat ik er dan even helemaal uit zou zijn: niks te kuisen, niks eten te maken, niks te wassen, niks te doen in den hof (ik denk ... dat wacht dan allemaal wel met vuil worden en groeien tot ik terugkom zeker).

Maar ik heb toch nog grote twijfels ...

“Al 99 inschrijvingen” vertelt Kurt bij een volgende wandeling ...

“Allez Greet ... zorg dat jij die honderdste wordt”, glimlacht mijn medestapper ...

In een vlaag van ... schrijf ik me in ...

Maar de twijfel blijft een beetje.

En Corona steekt opnieuw de kop op. Stel dat ik in Leiwen ziek word. Dan kan ik in mijn eentje wel terugkeren! Toch maar even de treinen checken: waar moet ik op- en afstappen ... Mijn man vindt dat ik stilaan echt gek aan het worden ben.

Maar het bedenken van rampscenario's: daar moet ik niet veel moeite voor doen.

Laat het nu maar rap 15 juli worden, dat ik op die bus zit en me écht niet meer kan bedenken en me volledig móet focussen op de reis ...

Om 7 uur zijn we vertrokken .. Die huisregel van stiptheid zal nog dikwijls beklemtoond worden tijdens onze vakantie.

Op de bus ligt een zeer verzorgde map op mij te wachten, met een overzicht van wat de aanstaande week allemaal op het programma staat. Dit is echt geen werk van amateurs, denk ik.

Kurt heeft blijkbaar mijn verzuchting ingewilligd: mijn ankerpunten zitten in mijn directe nabijheid (dat valt toch al mee ...).

Op onze eerste stopplaats, om eens de beentjes te strekken, iets te drinken en het toilet op te zoeken, ontmoet ik een oud-collega ... ze herkent me niet (oei: ben ik dan zó oud geworden). Als ik mijn naam vertel glimlacht ze minzaam (oef) ... da's toch weer

al een meevaller!

En na die meevallers komt er nog een en nog een ...

Dat was toch nog een goed idee om op reis te vertrekken met de Padstappers. Ik moet bekennen dat het land van de reis, au fond, niet mijn bijzonderste zorg was - ik ken geen Duits - wél hoe ik die reis voor acht dagen in een groep van mensen met zo'n diversiteit zou beleven. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel: wandelen en ons amuseren naar eigen keuze, en dat is wat ervoor zorgt dat de mayonaise pakt. En bovendien had ik beter moeten weten: het belang van vriendschap in menselijke relaties kan je niet overschatten. Bij de Padstappers heten ze dat een "familie".

Aan keuze van wandelingen geen gebrek! Lange, middellange, korte, voor de rappe en de trage ...

Die core-business van de Padstappers wordt op en top verzorgd. En elke keer staan vrijwilligers klaar om elke afstand te begeleiden. En die doen dat op een fantastische manier. Nooit verliezen ze de zin voor humor, wanneer dat bolletje op de kaart tureluurs wordt ... de ene gids staat de andere bij en we komen altijd terecht! Super!

Zelfs het "culturele" aspect krijgt zijn aandeel: we bezoeken stadjes, een burcht, een kasteel en zelfs een wijnboer!

Ons hotel bestaat uit huisjes, die elk drie kamers tellen. Twee op de verdieping en één op het gelijkvloers, naast het salon, dat door de leden van de drie kamers kon worden gebruikt.

En over die meevallers van mij ... ik kreeg een kamer op het gelijkvloers, salon in mijn directe nabijheid ... mijn huisgenoten konden de trap op, hi, hi, hi ...

Eenmaal je de intimiteit van je kamer verliet, werd alles grootser: de eetruimte, het terras ... maar ja we waren wel met honderd hé ...

En buiten ons logeerden uiteraard nog vele andere vakantiegangers in het hotel.

Ook de keuze aan eten ... heel veel; nog veel ruimer dan de keuze aan wandelingen ...

En man ... wordt daar wat afgedronken! Daarover heb ik toch wel af en toe mijn wenkbrauwen gefronst! Maar ja ... we zijn allemaal volwassen en zijn verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten, denk ik dan ...

Desalniettemin stond elkeen de volgende dag stipt op de afspraak! Hmmm ... als ik soms verhalen hoor van andere reisorganisaties loopt dat toch niet altijd zo vlot als bij de Padstappers!

En dan mag ik ook die buschauffeurs niet vergeten: die stonden altijd klaar: hier, daar, ginder ...

Altijd vriendelijk, altijd hulpvaardig en vooral ze kennen hun vak!

En wat heb ik mijn hartje opgehaald bij het dansen ... en bij het zwemmen! Ook dat was jaaaaaaren geleden. Mijn zwemslag is wel niet hoe het moet, een beetje zoals een baksteen, denk ik, maar toch ben ik erin geslaagd om vooruit te komen!

En het fietsen was ik bijna vergeten, ja, ook dát heb ik gedaan ...

Dikwijls heb ik me de bedenking gemaakt: het moet een GROTE opdracht zijn om zo'n reis te organiseren. Mijn diep respect om dat klaar te spelen.

Ik weet dat de quotering met sterren niet altijd objectief is, maar wanneer je al die reacties leest na de reis, dan geven we er vijf, akkoord?

Laten we elkaar beloven dat we het nooit zomaar zullen opgeven: dat stappen.

Mijn verhaal rond ik graag af met een gedicht over dat wandelattribuut dat ons altijd vergezelde ... (auteur mij niet bekend).

HET RUGZAKJE

*Op de wandeltocht van 't leven
draag je steeds een rugzak mee;
daarin zit - goed opgeborgen -
een mengeling van wel en wee...*

*Lijkt soms die zak niet meer te dragen,
zet hem dan even voor je neer
en begin je af te vragen :
Wat hoef ik nu echt niet meer ?*

*Verpak je grijze, grauwe dingen,
leg ze helemaal onderaan
hopend dat die herinneringen
ooit nog helemaal vergaan...*

*Deel de mooie, leuke zaken
zoveel je kan met iedereen;
dat zal 't zakje lichter maken
en draaglijker dan voorheen...*

*Gaat 't rugzakje toch weer wegen,
Wel, hopelijk kom je dan
toch nog ergens een vriend tegen,
die je helpen dragen kan...*

*Mijn goede groeten aan elk van jullie,
Greet*

Geen verslag maar een woordje van dank van Julie De Geyter.

15 Juli de start voor de weekreis Moezel.

Niet nieuw voor mij of tocht een beetje, want het wordt een week zonder ouders.

De padstappers zijn een beetje familie.

Onder het motto: Iedereen draagt zorg voor iedereen komt er ons zeker één mooie week tegemoet .

We vertrekken met 2 bussen en met de ondertussen gekende chauffeurs Alain & Raf.

Wat zijn we zonder onze super reisleader
KURT.

Samen met zijn groepsbegeleiders zorgde hij ervoor dat er iedere dag iets was voor ieders kunnen.

Korte & langere & nog wat langere wandelafstanden, stadsbezoekjes, kasteel bezoek en niet te vergeten een wijnboer met proefsessie.

Ik denk dat iedereen er weer heeft van genoten.

Aan de thuisblijvers, reserveer tijdig en je bent er misschien de volgende keer bij.

Ook dank aan hen die foto's maakten. Foto's zijn te zien op onze website van de Padstappers.

In naam van iedereen. Bedankt Kurt en wandelvrienden voor de fijne week



Verslag van Laetitia De Mecheler.

De Moezel door de ogen van een wandel-genieten

Alweer met enige spanning, want corona bleek toch nog niet helemaal - of helemaal niet - verslagen, keken we uit naar onze jaarlijkse Padstappers-reis. En spijtig genoeg moesten ook ditmaal enkele Padstappers op het laatste moment afhaken om gezondheidsredenen. Bijgevolg stonden we op vrijdag 12 juli met meer dan 90 Padstappers onze bij de meesten reeds goed gekende chauffeurs Raf en Alain op te wachten met kilo's bagage. Ondertussen babbelden we bij met onze 'oude vrienden', en maakten we kennis met een aantal nieuwere gezichten die zich voor de eerste maal aan het 'Padstappers-reisavontuur' waagden. Naar goede gewoonte had Kurt voor onze eerste dag een technische wandeling uitgestippeld. Deze vertrok aan de stuwdam van het meer van Robertville, gelegen aan de rand van de Hoge Venen. We volgden onder meer een stukje de loop van de Warche, die ontspringt aan de Belgisch-Duitse grens en het meer van water voorziet. Ook bij de grote groep genietters onder leiding van Lieve en Mireille werd het voor sommigen een heel pittige wandeling.

Maar de Padstappers zouden de Padstappers niet zijn, als het geen spontane teambuildingactiviteit werd waar menige equipe een puntje zou kunnen aan zuigen! Onderweg werden we naast de prachtige natuur met rotsformaties en bospaden ook vergast op enkele mooie zichten op de burcht Reinhardstein in Oviat. Dit kasteel uit de 14^{de} eeuw van Renaud van Waismes is de hoogst gelegen burcht van België die na jaren van verval een vijftigtal jaar geleden volledig door professor Overloop en zijn team in achttien maanden heropgebouwd werd. Momenteel worden er onder meer jaarlijks middeleeuwse feesten georganiseerd.



Na de wandeling konden we nog een tweetal uurtjes bekomen van de inspanning op weg naar ons verblijf voor de komende week, het Eurostrandhotel in Leiwen, aan de Moezel. Ter plaatse aangekomen ging iedereen op zoek naar het huisje waarin hem of haar een kamer was toegewezen. We zetten onze bagage af en al dan niet na een supersnelle douche zochten we het hoofdgebouw op waar een uitgebreid warm en koud buffet ons

opwachtte. Daar de meesten van start gingen met een uitgebreid aperitief en we pas relatief laat aan tafel kwamen, werd het buffet veel te vlug naar onze zin gesloten. Vanaf de tweede dag wisten we dat het buffet open was van 18u tot 19u30 en was het voor de meeste Padstappers aperitief tijd vóór 18u. De eerste avond zochten de meesten al tamelijk vroeg hun kamer op, want het was een lange dag geweest en de bagage moest nog worden uitgepakt. Maar uiteraard niet alvorens we de drankkaart, de bar en het buitenterras met animatie hadden verkend. Want ook ditmaal konden we genieten van een all-in formule. Wat een gemak en een luxe!

Vanaf 8 uur mochten we elke ochtend aanschuiven aan een overvloedig ontbijtbuffet. Maar elke dag kwamen de Padstappers vroeger en vroeger... op de laatste dag zaten de eersten al omstreeks 7u30 aan tafel. Wie ging wandelen kon hier zelf zijn lunchpakket samenstellen uit het ontbijtbuffet, aangevuld met onder meer een appel, een drankje en een granenreep. Wie eens in het hotel bleef en genoot van het zwembad en de sauna of de buurt verkende, kon ook 's middags genieten van een warm en koud buffet, even rijkelijk als 's avonds.

De volgende dag werden we om 9 uur aan de bus verwacht voor een voor sommigen eerste kennismaking met de Moezel. Ditmaal konden we kiezen uit vier afstanden. De langste afstanden kregen heel wat hoogtemeters in de kuiten, onder meer via de Erdenner Treppchen, de trappen die de verschillende plateau's tussen de wijngaarden met elkaar verbinden. Lieve nam de genietters onder haar hoede voor een lang uitgevallen 8



km. Ik opteerde ervoor om met Mireille een 12-tal kilometers mee te wandelen met een 270 hoogtemeters vanuit Erden naar Traben-Trarbach. We wandelden tussen en langs wijngaarden en door bosachtig gebied met gelukkig toch wat schaduw hier en daar, want de temperatuur begon aardig op te lopen.

Deze avond kwamen we tijdig aan in het hotel zodat we de dranken(kaart) grondig en uiteraard ook proefondervindelijk konden 'bestuderen'. Onder meer de Aperol Spritz, de Hugo, de gin-tonic en de rum-cola vielen in de smaak bij het aperitief, maar ook daarna. De Duitse wijnen en bieren werden door menig Padstapper eveneens aan een grondige test onderworpen en het overvloedige en heerlijke buffet maakte dat een

digestiefje (of meerdere) na de maaltijd, of voor het slapengaan hielp om 'het eten te verteren'. Een toppertje op de lijst vond ik de 'Obstler', een mij totaal onbekende schnaps. Meester Google leerde mij dat dat een traditionele Oostenrijkse schnaps is, gemaakt van twee vruchten, doorgaans appels en peren, en soms ook gewoon 'Obst', fruit, genoemd. Die avond werd Rudy ingewijd in de regels van het spelletje 'Bingo' en de vogelkesdans.



Rekening houdende met de helse temperaturen die ons vanaf de maandag te wachten stonden, werd het programma wat bijgestuurd en op zondag wandelden we langs de Vulkaanmeren door de Vulkaaneifel, zodat we op maandag konden genieten van het schaduwrijke Müllerthal. In de Vulkaaneifel konden we kiezen uit maar liefst vijf afstanden, gaande van

7 tot 25 km. De dappere stappers van de drie langste afstanden werden afgezet in Daun, bekend om zijn ijzerhoudende mineraalbron. De kortere afstanden pikten onderweg in en wandelden langs het Schalkenmehren meer.

Ik opteerde voor de 9 km met Mireille, zodat er nog tijd overbleef voor een bij deze temperaturen noodzakelijke lokale verfrissing achteraf. De reclame napratend 'bitte ein bit' of zoals Kurt het meermaals zo mooi wist te zeggen, met ons 'Urlaub deutsch', wisten we ons overal verstaanbaar te maken. Onderweg stak onze snelste groep van de lange afstand ons voorbij, en geheel toepasselijk, en vrij naar Herman van Veen zongen we ,Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, zij hebben ongelofelijke haast'.

En die avond werd er nog meer gezongen. Er stond immers karaoke op het programma. Onder luide aanmoediging en vaak ook vergezeld van een achtergrondkoor, werden verborgen talenten ontdekt.

Op maandag bezochten we dan het Müllerthal of Klein Zwitserland in het Groothertogdom Luxemburg. Naast de diverse afstanden naar keuze, was er de mogelijkheid om een korte wandeling van een achttal kilometers te combineren met een bezoek aan het kasteel van Beaufort. Wie dat wenste, kon de ruïnes van deze deels gerestaureerde middeleeuwse burcht, gelegen op een uitstekende rotspunt, bezoeken, met zijn martelkamer vol marteltuigen en vergeetput. Het boeiende bezoek werd afgesloten met een likeurtje. Iets verderop staat een renaissance-slot uit de 17^{de} eeuw, dat enkel onder begeleiding kan bezocht worden.

Vandaar ging het met de bus naar Berdorf waar ook wij onze wandeling startten langsheen wandelpaden die grotten en holen van grillige zandsteenformaties doorkruisen. Tegen de middag kwamen we aan in een soort amfitheater, de grotten van Huel Lee, ofte Hohllay, waar we onze meegebrachte lunch verorberden. Dit zijn door mensen uitgegraven grotten waar in de Romeinse tijd al stenen werden gewonnen en in de middeleeuwen molenstenen geproduceerd. Waar vroeger steenmannetjes, op elkaar gestapelde stenen in de vorm van een kegel, gebruikt werden om een pad aan te geven, vinden we er hier duizenden kleine terug in de vele holten en langsheen de grotten. Bij het doorkruisen van dit prachtige schaduwrijke wandelgebied met holen en ravijnen, met beekjes en gevarieerde planten en bloemen, passeerden we ook doorheen Wollefsschlucht. Deze spectaculaire rotsformatie met wanden tot 50 meter hoog en met de nodige trappen bevindt zich in de buurt van Echternach. Daar genoten we bij 'De Philo'soff' - volgens een van de aanwezige klanten - het beste biercafé van Echternach, van heerlijk verfrissende Duitse bieren.



En ook de dinsdag kondigde zich tropisch aan. Na het ontbijt vertrokken we naar Cochem. Enkele durvers waagden zich toch aan een sterk ingekorte wandeling, maar de verzengende hitte deed hen de geplande kilometers nog verder inperken. Op de flanken tussen de druivenranken is enige schaduw immers moeilijk te vinden.

Ondertussen werden we in grote getale afgezet in Cochem. Na een stevig klimmetje konden we genieten van een prachtig panorama en zicht op de stad. We brachten een geleid bezoek aan de Reichsburg, een bijna oninneembare en de grootste hoge burcht van de Moezel. Onder invloed van de burchtenromantiek werd hij in de 19de eeuw gerestaureerd en in neogotische stijl weer opgebouwd. Je kan niet anders dan onder de indruk zijn van de uitgebouwde vertrekken zoals de volledig uitgeruste ridderzaal, eetkamer, jachtkamer, enz. En aangezien het vaak veiliger was om wijn (of bier) te drinken dan water, werden de sloten voorzien van een 'sleutelgeleider' zodat iedereen makkelijk het slot kon vinden...

Na de afdaling konden we nog wat genieten van Cochem en eventueel een verfrissing nuttigen alvorens door te rijden naar Bernkastel-Kues met zijn vele vakwerkhuizen. Onze bussen registreerden in de schaduw temperaturen tot 42°C met als gevolg dat velen het bezoek beperkten tot het op de rechteroever van de Moezel gelegen historische Bernkastel. De 'Bärenbrunnen', fontein met berenfiguren, en uiteraard het warme weer, bracht het kind in menig Padstapper naar boven.

Op woensdag was de grootste hitte geweken en kon er terug 'gestapt' worden. Ik opteerde voor de 'ochtend'wandeling van Merzig naar Riol, een mooie, glooiende natuurwandeling door bosrijk gebied en langsheen wijngaarden. Dit liet toe om na de middag een uitgebreid bezoek te brengen aan de stad van Karl Marx, Trier. Deze oude Romeinse stad met de imposante Porta Nigra en de Kaiserthermen telt immers vele bezienswaardigheden. En weliswaar viel er hier een spatje regen, zodat we toch



noodgedwongen een overdekt terrasje opzochten.

Op de terugweg in Leiwen wachtte ons nog een verrassende verfrissing. De 'Wassertreten nach Kneipp', een koud voetbad dat volgens de uitleg normaliter 30 tot 60 seconden duurt, doch nooit langer dan 3 minuten. Het paneel vermeldt ook 'Das Planschen und Baden ist verboten!'. Doch op dat eigenste ogenblik was onze kennis van ons (Urlaub) deutsch totaal

verschwunden!

En zo werd het alweer onze laatste dag in Leiwen. Wie dat wenste, kon te voet naar de wijnboer waar ons na de middag een wijndegustatie werd aangeboden. Sommige Padstappers trokken er in de ochtend met een gehuurde (elektrische) fiets op uit. Ik verkoos echter om te voet op verkenning te gaan in Leiwen zelf. Volgens de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd zou er sprake zijn van een turbulent verleden van dit romantisch wijndorpje waar Livia, de vrouw van Keizer Augustus, een zomerresidentie zou gehad hebben. En zelfs onze eigenste Urbanus is hier vereeuwigd in de Urbanusstraße. In een klein schoenwinkeltje dachten enkele Padstappers, waaronder ik, tussen de stapels dozen bij een bejaard koppeltje een slag te slaan met kwalitatieve merkschoenen tegen historisch lage prijzen. Helaas bleef het vaak bij één schoen en bleek de matchende wederheft onvindbaar.

Na de lunch werden zij die achtergebleven waren, met de bus naar Neumagen-Drohn gebracht. Daar werden we ingewijd in de geschiedenis en de geheimen van de Duitse wijnen. Uiteraard ging dit gepaard met het degusteren ervan, en werd de bus ook verzaaid met de nodige voorraad voor het thuisfront.

's Avonds genoten we voor de laatste keer van de 'avondanimatie op zijn Duits'. Hoewel de muziek niet altijd door iedereen even fel gesmaakt werd, zat de sfeer er meestal toch goed in. En op het einde van de week zong en deed menig Padstapper al de elke avond meermaals gedraaide Duitse stoelendans 'Lebt Denn Der Alte Holzmichel Noch?', mee als deed ie dat al jaren. Und der 'Padstapper', ja, er lebt noch!

Na voor de laatste maal ons lunchpakket te hebben klaargemaakt, vertrokken we uit Leiwen, richting België. In de buurt van Annevoie konden de volhouders nog een laatste wandeling maken waarbij ze een stukje langs de Maas in de buurt van Yvoir wandelden. Wij bezochten de landschapstuinen van Annevoie, de enige watertuinen in België die zich situeren rond het 17^{de} -eeuwse gelijknamige kasteel. Een langwerpige waterpartij, het 'Grand Canal', dat zijn water ontvangt uit vier bronnen, voedt onder meer fonteinen, vijvers en watervallen. Deze waterpartijen worden gecombineerd met een stijlvolle tuin. Deze werd in 1758 door Charles-Alexis de Montpellier aangelegd en verenigt Franse nauwkeurigheid met Engelse fantasie en Italiaanse charme.

Als afsluiter werden we vergast op een all-in grillbuffet in 'Le Grilladon'. Met onze maagjes heerlijk gevuld met lekkers, vatten we het laatste stuk van onze terugweg aan. Het was alweer een prachtige reis om nooit te vergeten, en dit dankzij de niet-aflatende inspanningen van de organisatoren, Kurt, Mireille, Ivan en Lieve, en de vele wandelbegeleiders, onze chauffeurs Raf en Alain en alle mede-Padstappers die dit samen mogelijk hebben gemaakt. Und Padstapper, Vielen Dank für die schöne Woche!

De Zomer- en Adriaanstoicht van 6 augustus

Halverwege de vakantie staan we paraat voor de organisatie van de intussen gekende Zomer- en Adriaanstoicht. Voor het eerst gingen we met deze wandeling buiten onze gemeentegrenzen. Dit betekende daarom niet dat de wandelingen minder mooi zouden zijn, neen, maar wel minder zwaar. De heuveltjes her en der in onze stad zijn minder te vinden in het Ninoofse.

De nodige verkenningsstochten werden gedaan, de info doorgestuurd naar de gemeente en de andere aanvragen werden in orde gebracht. Intussen ging een ervaren ploeg van bepijlers de nodige wegwijzers ophangen en op vrijdag werden de zalen opgebouwd. We waren er klaar voor, we konden het te verwachten volk opvangen en een mooie wandeling aanbieden.

Op zaterdag werd een mooie wandeltemperatuur voorspeld. Ideaal, gezien de omstandigheden die er de afgelopen periode was. De warme temperatuur van 30 en meer ging begin augustus naar een leuke 22 à 24 graden. Fijn voor de wandelaars, maar ook voor de organisatoren. Omstreeks 5u15 stonden de eerste lange afstandswandelaars al te wachten aan de deur. Bij het openen van de zaal stormden ze binnen. Er was geen weg terug, zij wilden op stap gaan en liefst zo vlug mogelijk. Om 5u40 openden we de inschrijving en tegen 6u waren er reeds 68 voor de 50 km wandeling ingeschreven. We gingen ervoor en we hoopten opnieuw op een mooi resultaat op de 50 km. Intussen kregen we steeds meer en meer volk over de vloer, om 7u waren er reeds 204 gestart en om 8u zelfs 366. Onder hen een mooi cijfer van 159 lange afstandswandelaars. We zijn nog niet terug op het oude niveau, maar het komt langzaam maar zeker terug.

De wandelaars op de diverse kortere afstanden bereikten intussen opnieuw de startlocatie. We hoorden niets dan lof over het aangeboden parcours. Het was voor velen dan ook een nieuwe locatie met ongekende paadjes en wegeltjes. Dit maakt het zoveel leuker voor iedereen.

Omstreeks 15u mochten we het mooie eindresultaat van 1347 wandelaars noteren. Onder hen opnieuw 240 individuele wandelaars, wat 17,8% van het totaal is. Het grootste deel kwam natuurlijk van de eigen WSVL federatie, 1053 stappers en met 54 wandelaars uit Wallonië konden we ook best tevreden zijn.

We waren echter niet zo tevreden over de opkomst van onze eigen leden. Slechts 270 vonden de weg naar onze organisatie. Dat is te weinig naar onze mening. We vinden het dan ook bijzonder jammer dat dit getal zo laag ligt. Met een club van 980 leden op dat moment moeten we beslist beter kunnen doen. Waar ligt het aan? We weten niet direct het antwoord. We hopen alvast dat de cijfers hier de hoogte ingaan. Jullie aanwezigheid betekent immers een morele steun voor de noeste arbeid die de vrijwilligers aan de dag leggen om jullie de kans te geven te wandelen. De 65 helpers

zorgden net zoals in het verleden voor een goede service. Op die manier brengen we ons aanwezig aantal eigen leden die dag op 335, wat ongeveer 30% was.

Na 15u konden we de balans opmaken van de aanwezige clubs. Hierna vind je de 30 best vertegenwoordigde verenigingen.

1	Egmont Zottegem	162	16	Wandelclub de Zilverdistel	12
2	WSV De Kadees Aalst	42	17	WSV De Vossen	11
3	WSV Land Van Rhode	39	18	Wandelcl. Sint-Pieters-Leeuw	11
4	Hanske de Krijger Oudenaarde	35	19	Les Vaillants Acrenois	11
5	Bosgeuzen Voorkempen (bus)	34	20	Burchtstappers Herzele	10
6	WV De Ijsbrekers Haaltert	27	21	WSV Wetteren	10
7	De Marktroppers Herne	24	22	Boerenkrijgstappers	10
8	Wandelsport Vlaanderen	24	23	Wandelclub Kruikenburg vzw	10
9	Everbeekse Wandeltochten	20	24	Denderklokjes Lebbeke	8
10	De Pajotten Hekelgem	20	25	De Trekplosters Zellik	8
11	Scheldestappers Zingem	19	26	Lennikse Windheren	8
12	De Schooiers Wichelen	19	27	Dorpscomité Bogaarden	7
13	De Florastappers Gent	18	28	Marcheurs de la Sylle - Bassilly	7
14	Parel van het Pajottenland	14	29	Les Sucriers De Brugelette	7
15	De Heidetochten Kester-Gooik	13	30	Hopbelletjes Opwijk	6

De Processie van Plaisance op 28 augustus

Eens het einde van de maand augustus in het vizier komt zijn we toe aan de kermis in Geraardsbergen. Op zondagmorgen is het de gewoonte dat de Processie van Plaisance erop uit trekt. Ook dit jaar werd er een oproep gedaan aan de plaatselijke verenigingen om mee te stappen in de stoet, elk met zijn eigen Manneken-Pis voorop.

In het vorige clubblad deden we een oproep om net als voor corona massaal aanwezig te zijn. We hoopten dan ook terug als grootste vereniging in de stoet te kunnen mee lopen. Jammer genoeg slaagden we er dit jaar niet in om dat te doen. We hadden een veel kleinere opkomst dan in het verleden. We zagen wel dat er diverse leden bij andere verenigingen mee opstapten.

We kijken nu reeds uit naar volgend jaar en hopen dan terug wat meer Padstappers op de been te krijgen tijdens deze optocht.

Na het verorberen van de halve mattentaart en het consumeren van een drankje met bonnetje op de Markt, trokken nog heel veel leden richting Galmaarden, waar ze deelnamen aan de Baljuwtochten.

“Wat zie ik daar”?

Dit keer geen beschrijving van fauna en flora uit onze contreien, maar een oproep om de natuur een handje te helpen in een door de mens veroorzaakt probleem.

De Aziatische hoornaars hebben ook onze streek bereikt.



Sinds een paar weken komen ze bijen vangen voor onze kasten om die te voederen aan hun larven. Dagelijks verdwijnen hierdoor tientallen bijen. Daardoor verzwakken de kasten sterk. De hoornaarsnesten bevinden zich meestal hoog in de bomen.



Zoek en meld de hoornaarnesten om ze te laten vernietigen, op:
<https://vespawatch.be/>

Meer informatie vindt u op de website van Vespa-Watch:
<https://vespawatch.be/get-involved/>

Onze komende organisaties ...

Het wordt weer een druk laatste kwartaal waarin maar liefst drie kalendertochten worden georganiseerd, een algemene vergadering is ingepland en waarin we ook de trouwe medewerkers aan onze organisaties bedanken met een etentje. De uitnodiging aan hen die ervoor in aanmerking komen, zal eerlang in hun mailbox landen.

De busreizen en dinsdagwandelingen vind je elders in dit clubblad. Geen wandelweekend in november dit jaar, ook al is de vraag ernaar groot. Volgend jaar in ons jubileumjaar maken we daar zeker terug werk van.

Op onze georganiseerde kalendertochten bieden we zoals gewoonlijk onze befaamde mattentaartenpakketten aan tegen een nog altijd voordelige prijs (5 kopen = 1 gratis). Je bestelt ze best aan de bonnetjesstand vooraleer je gaat wandelen. We willen immers enkel versgebakken taartjes aanbieden en geen diepvriesexemplaren, met het gevolg dat die vaak uitverkocht raken en niet meer kunnen worden aangevuld (dus op=op).

Zaterdag 22 oktober 2022 om 17u30

Parochiezaal Viane Beverstraat 2, Viane-Geraardsbergen

Medewerkeretentje

Mensen die zich in een organisatie inzetten om anderen een mooie wandeling of een leuke activiteit te bezorgen, hebben we gelukkig nog. Zonder hen zou een wandelclub geen wandelingen meer kunnen organiseren en zouden wandelaars dan ook volledig op zichzelf zijn aangewezen, met alle sociale gevolgen vandien. We geven ze vaak een compliment, een pluim, maar ze verdienen zoveel meer. Alhoewel ze onbetaalbaar zijn willen we toch proberen hen te bedanken met een etentje. Het wordt traditioneel een gezellige bedoening onder gelijkgestemde zielen, die inmiddels vrienden zijn geworden. De nieuwelingen zullen weer snel opgenomen worden in de groep. Daar zorgt de ontspannen sfeer bij een hapje en een drankje voor.

Iedereen die in 2019, 2020 en 2021 heeft meegeholpen op een of meerdere van onze georganiseerde tochten (andere dan de Mattentaartentocht), werd op dit etentje uitgenodigd.

In een volgend Padstapperke vind je wellicht foto's of een verslagje van dit mini-evenement.

Voel je je geroepen om mee te werken aan een van onze georganiseerde wandeltochten (zie kalender 2023 in dit Padstapperke), dan kan je altijd contact opnemen met de organisatieverantwoordelijke Kurt (kurt.martens@padstappers.be). Er is vast wel een taak die bij jouw profiel past. We kunnen geen vergoeding aanbieden, enkel een toffe sfeer en drank en eten tijdens het werk.

Zaterdag 29 oktober 2022

Basisschool, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke (Ninove)

11de Winteruurtocht

7 - 10 - 14 - 18 - 22 km

Vrije start vanaf 7u30 tot 15u. Aankomst tot 18u.

Inschrijving € 3,00 (€ 1,50 korting leden erkende wandelfederatie)

Kinderen tot 12 jaar gratis

Gratis 2 spiegeleieren met brood

De herfst heeft het na een lange hete zomer overgenomen en bereidt ons voor op een komende winter (nu al?). Tijd om tijd te maken om iets aan de tijd te doen. Onze winteruurtocht is het signaal om na de tocht onze uurwerken een uurtje terug te draaien en te genieten van een uurtje extra slaap. Het ideale moment om nog eens een extra inspanningske te doen tijdens een ontspannende najaarstocht, zoals onze winteruurtocht. Om zeker te zijn dat de inspanning met de nodige energie wordt aangevat, ondersteund of afgesloten, trakteren we de deelnemers in de startzaal op spiegeleitjes met brood. Met dit gegeven wordt wandelen pas echt ontspannend van het leven genieten.

De lus van 7 km (16 en 28 km 1^{ste} maal):

De parcoursbouwer vond geen mogelijkheid om op de 7 km lus een rustpost te voorzien. De wandelaars moeten dus hun wandeling weten af te werken zonder de traditionele verzorging door onze medewerkers onderweg. De beloning van deze inspanning wacht bij hun terugkomst in de startzaal. Daar zullen onze medewerkers met de glimlach en gekende inzet er alles aan doen om het de wandelaars te plezieren met een natje en een droogje. De prijzen zijn pré-corona, de kwaliteit is gekend!

De wandeling trekt een lus door de velden ten zuiden van Denderwindeke en doet enkele spraakmakende hoekjes aan, waaronder de mooi in het licht glooiend landschap ingeplante Molen ter Zeven Wegen of de Stenen Molen. Het is een verhoogde, stenen korenwindmolen van het type stenen bovenkruier (bergmolen) met achzijdige kap, in Vlaanderen tevens één van de weinig overgebleven zetelkruiers. Bij dergelijke bovenkruiers kruit (draait) de kap op een zetel tussen een set balken recht op de wind.



De grote lus (alle afstanden zonder de 7 km):

De wandelaars trekken naar de rustpost in Meerbeke. Deze rustpost hebben we opgezet in **zaal Berdam** (de nieuwe zaal die in de plaats kwam van de kerk met

schietgaten in Meerbeke). Wees ervan overtuigd dat ook daar alles voor handen is om de deelnemers van spijs en drank te voorzien. We wandelen er naartoe en keren er later van terug door een golvend open landschap van velden en landerijen. Voor de 14 km en 22 km werden enkele waardevolle omleidingen voorzien langs mooie stukjes natuur.

De langere afstanden (**18, 22 en 28 km**) wandelen in Meerbeke een prachtige lus door een adembenemend stukje natuur langs de Dender. Natuurpunt Ninove heeft ervoor gezorgd dat hier het meersenlandschap een oogstrelende afwisseling biedt van beboste en open ruimten, van hoge en lage plantengroei, van loofbossen, natuurlijke poelen en natte graslanden. Op weg terug naar de rustpost trekken we over de befaamde **IJzeren brug**. Deze volledig metalen voetgangersbrug is een echt pareltje van industriële archeologie en wordt om haar waarde daarom terecht als monument beschermd. Over deze brug bereiken we Pollare, een dorp van -letterlijk- hoogte (grotendeels op een heuvel of "pol" gelegen) en water ("laar" of vochtig gebied, naast de Dender). Vandaar zakken we gezwind terug af naar zaal Berdam in Meerbeke. De streek tussen Geraardsbergen en Ninove heeft onze parcoursbouwer weten te bekoren en we maken ons sterk, dat ook de wandelaars daarin mee zullen gaan.

De startzaal blijft tot 18u open voor de wandelaars, hetzij om aan te komen, hetzij om te blijven hangen bij een frisdrank, koffie of wat sterkers, al dan niet met een verzorgde snack, maar altijd met een leuke babbel met wandelvrienden.

Vrijdag 25 november 2022 - 19u30

Parketzaal Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen

algemene vergadering vzw

Onze vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), die jaarlijks minstens éénmaal een algemene vergadering moet houden. Samen met het bestuur is dit het belangrijkste orgaan van onze vereniging. Deze algemene vergadering bestaat uit een vijftigtal vaste leden (leden wiens kandidatuur door het bestuur werd aanvaard en aan deze vergadering werd voorgedragen). Wij houden jaarlijks een algemene vergadering in het voorjaar en in het najaar. Alhoewel we zo ruimschoots aan onze wettelijke verplichtingen voldoen, is het vooral onze bedoeling zo transparant mogelijk om te gaan met onze werkingsmiddelen. Een regelmatige rapportering van de evolutie van onze geldelijke en materiële middelen aan de algemene vergadering en een bevraging over actuele zaken helpt het bestuur om de club te besturen als een goede huisvader.

De leden van de algemene vergadering mogen binnenkort de uitnodiging verwachten voor de vergadering van het najaar, waarin o.a. de begroting voor 2023 zal worden voorgesteld en mogelijke activiteiten voor het jubileumjaar 2023 (40-jarig bestaan) zullen worden besproken.



Zondag 27 november 2022

Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele

10^{de} Sinterklaasocht

Inschrijving: € 3,00 (€ 1,50 korting leden erkende wandelvereniging)

Kinderen tot 12 jaar gratis

Vrije start tussen 7u en 15u, aankomst tot 18u

Afstanden: 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 32 km

Kinderzoektocht

Gratis Sinterklaasgeschenk

Dat kinderen bij ons een voorkeursbehandeling krijgen, weten de trouwe leden en wandelaars maar al te goed. Ook in deze financieel moeilijke tijden, blijven we de jongere wandelaars graag verwennen. Sinterklaas, wie anders, mag daarbij niet ontbreken. Hij meldt ons dat zijn reispapieren in orde zijn en de bootreis naar België in volle voorbereiding is. Wij ontvangen hem dan ook graag op onze tocht om onze jonge leden en de jonge wandelaars in het algemeen te begroeten. Hij noteerde in zijn gulden boek een bezoek van 14u tot 16u. Tijdens dit bezoek zal hij graag cadeautjes, snoep en ander lekkers uitdelen, voor zover er geen stoute kinderen zijn. Daar bovenop stippelden we ook een kinderzoektocht uit, waaraan de kinderen een leuke attentie kunnen verdienen.

We spreken af in De Doos, de ruime zaal op het provinciaal domein de Gavers, op een boogscheut van ruime parkeermogelijkheden en op 800m van een treinstation (Schendelbeke). Dit treinstation bevindt zich dicht tegen de rustpost in het Buurthuis van Schendelbeke. Treinreizigers kunnen ook daar inschrijven (alternatieve inschrijvingspost).

Rustposten in het Buurthuis in Schendelbeke, de Speeldoos in Onkerzele en de startzaal bieden de wandelaars de gekende mogelijkheden tot rust en bevoorrading aan.

Staat alles zowat in het kader van de Sint en zijn jonge vrienden, toch werden ook de parcoursen voor deze wandeling met zorg en zin voor natuurbeleving uitgetekend. Mooie wandelingen organiseren blijft tenslotte onze hoofdbekommernis. Het recreatiedomein op zich is al een oase van rust en ontspanning en speelt uiteraard mee in de opbouw van de omlopen, hetzij in het begin, hetzij op het einde.

Alle afstanden trekken in meer of mindere mate door bossen of natuurwaardevolle gebieden, zoals daar zijn, het recreatiedomein rond de 20 ha grote waterplas zelf, het tegen de Bosberg aanleunende Karkoolbos (10, 16, 22, 26 en 32 km), het tussen de valleien van de Dender en de Mark geprangde Raspaillebos (32 km), de natuurresevaten Boelaremeersen (12, 16, 22, 26 en 32 km) en Moenebroek (22, 26



en 32 km), de flanken van de Oudenberg (26 en 32 km) en het vernieuwde Abdijpark (32 km).

Onderweg springen ook enkele fraaie gebouwen in het oog, zoals de Kapel van de Ommegang in Onkerzele, waar alle afstanden afdalen naar de Dendervallei, de naast de Boelaremeersen gelegen statige Baronie van Boelare (12, 16, 22, 26 en 32 km) en op de omloop van de 32 km, de O.L.Vrouw bedevaartkapel bovenop de Oudenberg, het voorheen tot de abdij van Geraardsbergen behorende Hof Te Wambas en de 17^{de} eeuwse in het Raspaillebos verscholen Juffrouwkapel.

De natuurgebieden en bossen voorstellen hoeft al lang niet meer, want ze zijn de wandelaars goed bekend, door de jaren heen waarin ze het decor vormden voor veel van onze wandelingen. Ze telkens op een andere manier of in een ander perspectief toevoegen aan onze parcoursen zorgt ervoor dat er doorheen wandelen telkens anders is.

"Meet en Greet" de Sint op onze Sinterklaasocht

Naar jaarlijkse gewoonte brengt de Sint ons een bezoekje op onze Sinterklaasocht.

De kindervriend heeft zijn aanwezigheid gepland van 14u tot 16u en wenst dan de **jonge Padstappertjes (tot en met 12 jaar)**, die aan de wandeling hebben deelgenomen, persoonlijk te ontvangen en hen op vertoon van hun afgestempelde controlekaart een **waardevol geschenk** aan te bieden.

Om alles vlot te laten verlopen vraagt hij wel vooraf het aantal Padstappertjes op te geven dat bij hem zal langskomen.

Wij vragen derhalve dat de kinderen zich **vooraf inschrijven VÓÓR 20 NOVEMBER** voor deze "Meet en Greet" met de Sint en dat door middel van een mailtje of telefoontje aan Nancy (**nancy.martens3@telenet.be - 0473821600**) met vermelding van de namen van de kinderen die komen wandelen en een geschenk ophalen.

Nancy, die goede contacten onderhoudt met de goedheilige man, zorgt er dan voor dat geen enkele ingeschreven jonge Padstapper wordt vergeten.

Om organisatorische redenen kunnen we geen geschenk voorzien voor kinderen die niet vooraf ingeschreven zijn of de dag zelf niet persoonlijk het geschenk ophalen.

Woensdag 14 december 2022

Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 GERAARDSBERGEN

13^{de} Wafelentocht

Inschrijving: € 3,00 (€ 1,50 korting leden erkende wandelvereniging)

Vrije start tussen 8u en 15u, aankomst tot 18u

Afstanden: 5 - 7 - 8 - 12 - 14 - 16 - 22 km

Kinderzoektocht

Gratis vers gebakken wafel

Traditioneel sluiten we het jaar Nero-gewijs af met een wafelenbak. Dat is ook zowat de reden waarom de parcoursbouwer drie lussen maakt vertrekkend en terugkerend naar de startzaal. Dat geeft ons de kans de wafels vers te bakken terwijl de wandelaars naar hartelus(t) de lussen combineren. Ze kunnen dan genieten van de vers gebakken

wafel hetzij voor of na hun wandeling, hetzij bij hun terugkomst tussen één van de gecombineerde lussen.

Wat heeft de parcoursbouwer uitgedokterd?

De vlakke, bijna volledig verharde lus 1 (5,4 km):

Een aangename rustige wandeling hoeft niet noodzakelijk door bossen te gaan. Deelgemeente Nederboelare is een landelijke gemeente waar de velden en landerijen, zeker in deze periode van het jaar de rust uitstralen, waar menig wandelaar naar zoekt. Om deze te bereiken wandelen we eerst door de benedenstad van Geraardsbergen, door de belangrijkste winkelstraat naar de buitenrand van de stad. Vanop de goed bewandelbare veldwegen en de smalle verharde landwegen door de kouters in Nederboelare kan je terugblikken op de stad, waarboven de Oudenberg dominant verrijst.

Deze lus is uitstekend geschikt voor kinderwagens en voor rolstoelgebruikers, gezien het hoofdzakelijk vlakke karakter en de goed begaanbare wegen. Niettemin zal ook de fervente wandelaar deze lus kunnen smaken, al dan niet in combinatie met de andere lussen.

De pittige lus 2 richting Onkerzele met aardig wat klimwerk (7,4 km):

Het "aardig wat klimwerk" is eigenlijk best pittig klimwerk te noemen wanneer je de Denderstraat opstart naar de steile Steenstraat, die zelfs door wielerklassiekers wordt gemeden, om zo verder te klimmen tot aan de vijver onder de O.L.V.-kapel boven op de Oudenberg. De klimpartij wordt beloond met een schitterend uitzicht over de omgeving. Bij open en helder weer kan je in de verte zelfs de koepel van het justitiepaleis in Brussel zien. Over veelal onverharde veldwegen en paden, wandel je verder door het golvend landschap van de Grote Molenberg en de Bovenhoek. Na de passage van de Kapel van de Ommegang en de grot van O.L.V. van Lourdes in Onkerzele kan het afdalen naar de Dendervallei beginnen. Op het laatste stukje, langs het jaagpad van de Dender is het tijd om de beenspieren terug te ontspannen en rustig binnen te lopen.

De lus 3 op en neer door de bossen op de heuvelrug van de Kleine Buizemont (8,5 km):

Arduinbos en Boelarebos zijn op deze lus de voornaamste troeven, al moeten de landelijke verbindingstukken ertussen niet onder doen. De aanzet is een lange geleidelijke klim naar de Kleine Buizemont en een even lang uitgesmeerde afdaling naar het Arduinbos. We zijn al over halfweg de lus wanneer we dit bos bereiken. Neem de tijd om te genieten van de winterse rust van dit Europees beschermd natuurgebied. Eventjes klim je nog terug de heuvelrug over naar het Boelarebos. De tocht door dit bos voert je naar de Dender, die we volgen richting startzaal. Onderweg wandelen we langs het sas van Geraardsbergen dat al enkele jaren een bouwverf is tengevolge van een juridisch dispuut. Terug in de startzaal is het twijfelen tussen stoppen en doorgaan met een volgende lus. Welke lus je ook wandelt of welke lussen je ook combineert, de wafelentocht zal je weten te bekoren. Vergeet niet je gratis vers gebakken wafel te verorberen en je bestelde mattentaarten af te halen. Napraten met vrienden en familie kan je bij een gekoeld drankje, een warme koffie of warme chocolademelk al dan niet vergezeld van een met zorg bereide snack.



En dan is er 2023 ...

We geven alvast al enkele data van belangrijke activiteiten mee voor 2023. Kruis ze met stip aan in jullie kalender:

14 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie

11 februari 2023: Ledenfeest

**18 maart: Van 't Jongste naar 't Oudste
Manneken-Pis Brussel > Geraardsbergen**

**15 tot 24 juli: Weekreis naar Frankrijk
(Valmeinier - Franse Alpen)**

(data onder voorbehoud)



Foto Vera De Wolf

Najaar 2023: Weekendreis

Wandeltochten 2023.

Zondag 29 januari 2023

Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 GERAARDSBERGEN

29^{ste} MANNEKEN PIS TOCHT - Priortrofee

Starten tussen 7u30 en 15u

Keuze tussen 7-10-12-16-22-26-32 km

* * *

Woensdag 22 februari 2023

Zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat, 9500 GERAARDSBERGEN

20^{ste} KRAKELINGENTOCHT (midweektocht)

Starten tussen 8u en 15u

Keuze uit 7-10-14-18-22-26 km

* * *

Zaterdag 18 maart 2023

5^{de} Van 't Jongste naar 't Oudste Manneken Pis

* * *

Zondag 23 april 2023

Koninklijk atheneum, Papiermolenstraat 103, 9500
GERAARDSBERGEN

37^{ste} MATTENTAARTENTOCHT - Priortrofee

Starten tussen 7u en 15u

Keuze uit 6-8-10-1-14-16-18-22-26-32-42 km

* * *

Pinkstermaandag 29 mei 2023

Prov. Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280, 9500 ONKERZELE

11^{de} GAVERSWANDELING - Priortrofee

Starten tussen 7u30 en 15u

Keuze uit 7-10-12-16-22-26-32 km

.....

Zaterdag 5 augustus 2023

Basisschool De Drempel, Schillebeekstr. 20, GERAARDSBERGEN

24^{ste} ADRIAANSTOCHT - Oost-Vlaamse Biergordel

Afstand: 50 km - Starten tussen 6u en 9u

37^{ste} ZOMERTOCHT - Priortrofee

Starten tussen 7u30 en 15u

Keuze uit 7-10-14-18-22-26-32 km

* * *

Zondag 24 september 2023

Provinciaal Domein De Gavers, Zaal De Doos,

Onkerzelestraat 280, 9500 ONKERZELE (Geraardsbergen)

20^{ste} NATUURRESERVATENTOCHT - Priortrofee

Starten tussen 7u30 en 15u

Keuze uit 7-10-14-18-22-26-32 km

* * *

Zaterdag 28 oktober 2023

Gem. Basisschool, Edingsesteenweg 344, 9400 DENDERWINDEKE

11^{de} WINTERUURTOCHT

Starten tussen 7u30 en 15u

Keuze uit 7-10-14-18-22 km

* * *

Zondag 26 november 2023

Provinciaal Domein De Gavers, Zaal De Doos,

Onkerzelestraat 280, 9500 ONKERZELE (Geraardsbergen)

10^{de} SINTERKLAASSTOCHT

Starten tussen 7u30 en 15u

Keuze uit 7-10-12-16-22-26-32 km

* * *

Woensdag 13 december 2023

Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 GERAARDSBERGEN

14^{de} WAFELENTOCHT

Starten tussen 8u en 15u

Keuze uit 5-7-8-12-14-16-20 km

De 2^{de} dinsdagwandelingen.

De dinsdagwandelingen hebben hun vast cliënteel, maand na maand zien we een grote groep leden terugkomen. Een ander deel is er niet altijd, maar zien we ook regelmatig weer. De omlopen worden steeds met zorg gemaakt en dat wordt alvast gesmaakt door de deelnemers.

Ook de komende maanden gaan we opnieuw voor mooie stukjes natuur, die we wandelend ontdekken. André, Pierre en Sylvain zorgen er steeds voor dat het de moeite loont om te komen wandelen.

Ook de bijdrage voor het goede doel van € 0,50 blijven we behouden, een kleine bijdrage maar na verloop van tijd zeker en vast een mooi bedrag.

De komende 2^{de} dinsdagwandelingen

Dinsdag 11 oktober 2022: Cafe@KuDa - Goferdinge - Vertrek om 10:00

We starten deze keer in Goferdinge, aan de kerk, Zarlardingestraat 100. Sylvain zorgt voor twee heerlijke lussen. De wagen kan worden geparkeerd aan de kerk, waar heel wat ruimte is voorzien. Onder de middag kunnen we bij een drankje onze meegebrachte broodjes verorberen en zo de innerlijke mens versterken.

Dinsdag 8 november 2022: De Veldmuis - Nederboelare - Vertrek om 10:00

Om 10u gaan we van start. De Veldmuis vinden we aan de sporthal, Felicien Cauwelstraat 39, Nederboelare. Ruime parkeermogelijkheid in de directe omgeving. We trekken er op uit om de mooiste paadjes en wegeltjes te ontdekken. André en Pierre zorgen ervoor dat we mooi bijtijds aankomen om 's middags onze broodjes te kunnen verorberen. Wie ter plaatse iets wil eten kan dit voor het wandelen bestellen. Er is een kleine snackkaart en er zal ook een dagmenu worden geserveerd.

Dinsdag 6 december 2022: El Corason - Viane - Vertrek om 10:00

OPGELET UITZONDERLIJK EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND

Deze keer trekken we naar Viane, meer bepaald naar El Corazon, Vianeplein 10. We starten om 10u gezamenlijk en genieten tussendoor van onze meegebrachte boterhammetjes. Wie een kleine hap uit de zaak wil, kan deze best voor het wandelen bestellen. Sylvain zorgt voor het parcours. We ontdekken er de paadjes en wegeltjes die hier nog rijkelijk aanwezig zijn.

Op deze wandelingen wordt een parcours van 14 à 15 km voorzien, dat we wandelen in twee delen, eentje vóór en eentje na de lunchpauze in de startlocatie. Onze leden zijn verzekerd via hun ledenbijdrage aan WSVL. Wie een kandidaat nieuw lid wenst mee te brengen kan dit doen. Hij of zij kan, als niet-lid, voor één keer met de groep mee wandelen. Deze gastwandelaar is echter niet verzekerd bij een eventueel ongeval en wandelt dus op eigen risico. Hij of zij betaalt ook de bijdrage voor het goede doel.

Nancy's kookhoekje.

Enkele tapenades en aperitiefhapjes voor de komende feestdagen

Dip van geroosterde zoete paprika en fetakaas

Benodigdheden:

3 rode puntpaprika's, 200 g. fetakaas, 150 g. Griekse yoghurt, paprikapoeder, pilipili

Bereidingswijze:



Was de paprika's, snijd ze in 2, verwijder de zaadlijsten. Leg de paprika's op een ovenplaat met de velkant naar boven. Besprenkel met olijfolie en zet onder een hete grill in de oven. Wacht tot het vel begint te verkleuren en haal ze uit de oven. Laat afkoelen.

Verwijder het vel van het vruchtvlies. Mix het vruchtvlies met de feta kort in een keukenrobot of met de mixer. Voeg er de Griekse yoghurt aan toe en breng op smaak met het paprikapoeder en de pilipili.

Serveer met stukjes stokbrood of toastjes.

Tapenade van zwarte olijven

Benodigdheden:

125 g. zwarte olijven zonder pit, 50 g. ansjovis in olijfolie, 30 g. kappertjes, 1 knoflookteentje.

Bereidingswijze:



Mix alle ingrediënten fijn met de keukenrobot.

Serveer met stukjes stokbrood of toastjes.

Tapenade van artisjokken

Benodigdheden:

1 blik artisjokharten, 1 lookteentje, 4 lp. olijfolie, 1 lp. parmezaanpoeder, zout, peper, Italiaanse mix

Bereidingswijze:

Zeef de artisjokharten, pel het lookteentje, mix de look met de artisjok fijn met een keukenrobot of mixer. Voeg er de olijfolie en de Parmezaanse kaas bij en breng op smaak met Italiaanse kruiden, peper, en zout. Serveer met stukjes stokbrood of toastjes.



Bladerdeeggebakjes met kip en kerrie

Benodigheden:

8 plakjes bladerdeeg (12 x 12 cm.), 1 kipfilet, margarine, 1 ui, 1 lookteentje, 1 eierdooier, 120 ml. room, kerriepoeder, peper, zout

Bereidingswijze:

Snij de kipfilet in blokjes van 1 cm. Pel en snipper de ui en de look.

Bak de blokjes kipfilet mooi bruin in de margarine. Voeg er halfweg de ui en de look aan toe. Kruid met kerriepoeder, peper en zout. Voeg er de room aan toe en laat even inkoken.

Leg de plakjes bladerdeeg op een beboterde ovenplaat. Leg in het midden van het bladerdeeg een hoopje van het kipmengsel. Plooi de hoeken naar het midden tegen mekaar. Bestrijk met het losgeklopt eigeel.

Bak 15 à 20 minuten in een hete oven van 190°C.

Dien warm op.



Empanada's met gehakt, chorizo en erwten

Benodigheden:

2 x kruimeldeeg, 150 g. rundergehakt, 30 g. chorizo, 1 ui, 1 lookteentje, 40 g. diepvrieserwtjes, 2 eierdooiers, paprikapoeder, komijnpoeder, peper, zout, olijfolie

Bereidingswijze:



Snij de chorizo in kleine blokjes. Pel de ui en de look en snij fijn.

Bak het gehakt met de chorizo goudbruin in een pan met olijfolie. Voeg er de erwten, de ui en de look aan toe en kruid met komijn, paprikapoeder, peper en zout.

Laat een beetje afkoelen.

Rol het kruimeldeeg open en snij er cirkels uit van ongeveer 10 cm diameter. Leg telkens een lepel van het gehaktmengsel op één helft van de cirkel. Bestrijk de rand van het deeg met het eigeel, vouw het deeg dicht tot een half maantje en druk goed aan met een vork.

Bestrijk de bovenkant met eigeel en leg de halve maantjes op een ingeboterde bakplaat.

Bak de empanada's gedurende 20 minuten op 190°C.

Bron: Libelle lekker, VTM koken

Wandelkalender voor het 4^{de} trimester.

Hierna volgt een lijst van wandelingen die we graag promoten. We prefereren wandelclubs uit de buurt en clubs die bij ons goed vertegenwoordigd zijn. Met sommige clubs hebben we een samenwerking en we geven ook aan wanneer het over een bonustocht gaat.

1. Dag en datum. **O.BG** = tocht in kader van de Oost-Vlaamse Biergordel - **Bonustocht** = extra punten voor de club
2. Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats.
3. Afstanden en vertrekmogelijkheden.

**Respecteer vooral het startuur. Leg spontaan je lidkaart 2022 voor
Respecteer de aanbevelingen van de club.**

Zaterdag 01.10	W.S.V. Tervuren-Bos Internationale Herfsttocht AC Zaal De Wilg Markt 7a, Tervuren	5-10-15-20-25 km van 7u tot 15u
Zondag 02.10 Bonustocht	Wandelclub Kruikenburg Kruikenburgse Wandeltochten JC Puls Van Cauwelaertstraat 40, Ternat	4-6-12-18-24 km van 7u tot 15u
Zondag 02.10	Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen Nonnenbostocht Voetbalkantine KVV Schelde Bruin Kruis 1, Serskamp (Wichelen)	6-7-12-18-25 km van 7u tot 15u
Zaterdag 08.10 BUSREIS	De Bollekes Rotselaar Najaarstocht Montfortcollege Aarschotsesteenweg 39, Rotselaar	5-8-12-16-20 km van 7u tot 15u
Zaterdag 08.10	WRC Manke Fiel Baamistochten Zaal De Leerheide Oostkouter 1, Asse	3-5-7-10-14-21 km van 7u tot 15u
Zaterdag 08.10	Les Sans Soucis - Ghlin Marche d'Automne Le Foyer Rue Haute 38, Eugies (Frameries)	5-10-15-20 km van 7u tot 15u
Zondag 09.10	Hanske de Krijger Oudenaarde Hanske in Oudenaarde Parochiezaal De Spil Lorettestraat 190, Ronse	5-10-15-20-25 km van 7u30 tot 15u
Zondag 09.10	Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw Streekbierentocht Ontmoetingscentrum Zonnig Leven J. Vanderstraetenstr 198, St-Pieters-Leeuw	5-10-15-20-25 km van 7u15 tot 15u
DINSDAG 11.10 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN SAMENKOMST Cafe@KuDa, Zarlardingestraat 100 - Goferdinge Zie artikel over de dinsdagwandelingen		

Het Padstapperke

Zondag 16.10	De Kadees Aalst Nazomertocht Trefcentrum Bergskén 1, Moorsel	6-12-18-24 km van 8u tot 15u
Zondag 16.10	Les Marcheurs du Souvenir Leuze Randonnée des Ballotils Salle TouCHaBli Chemin de Malmaison 2, Tourpes	5-9-14-21 km van 7u tot 15u
Woensdag 19.10	Egmont Zottegem Hotdog Midweekwandeling OC Sint-Goriks-Oudenhove St-Goriksstr. 13, St-Goriks-Oudenhove	7-10-14-18-21 km van 7u tot 15u
Zaterdag 22.10	Wandelclub Denderklokjes Lebbeke Heizjdetocht Heidehof Heizjdestraat 20, Lebbeke	6-12-18-22 km van 7u30 tot 15u
Zondag 23.10	De Heidetochten Kester-Gooik Camtochten Zaal Familia Bronnenweg 2, Gooik	5-10-15-20-26-30- 42 km van 7u tot 15u
Zondag 23.10 Bonustocht	Wandelclub Scheldestappers Zingem Herfsttocht De Zwaluw Decoenestraat 12, Zwalm	6-10-15-21-30-36 km van 7u tot 15u
Donderdag 27.10	De Textieltrekkers vzw Vichte Zaaitocht OC De Mensinde Westdorp 3 - Tiegem	6-12-18-24 km van 7u tot 15u
Zaterdag 29.10 AANBEVOLEN Iedereen op post	Padstappers Geraardsbergen Winteruurtocht Gem. Basisschool Denderwindeke Edingsestwg 344, Denderwindeke	7-10-14-18-22-28 km van 7u30 tot 15u
Zondag 30.10	De Pajotten Hekelgem Herfsttocht GO! Atheneum Liedekerke Affligemstraat 100, Liedekerke	5-9-13-18 km van 7u30 tot 15u
Zondag 30.10	WSV Wetteren Voettochten der Tuinbouwstreek Scheppersinstituut Cooppallaan 128, Wetteren	6-12-15-21-30 km van 7u30 tot 15u
Maandag 31.10	Egmont Zottegem Halloween Pompoentocht Feestzaal Bevegemse Vijvers Bevegemse Vijvers 1, Zottegem	7-10-14-21 km van 14u tot 21u
Maandag 31.10	Les Trouvères Club de Marche Halloween au Pays des Sorcières Ecole Communauté Française Ruelle des Ecoles 19, Ellezelles	4-7-11-18 km van 12u tot 18u
Woensdag 02.11	Omloop Kluisbergen Herfsttocht GOC Kwaremont Kwaremontplein 23, Kluisbergen	5-10-15-20-25 km van 8u tot 15u

Het Padstapperke

Zaterdag 05.11	Wandelclub De Zilverdistel Filosofentocht Parochiaal Centrum Hofstraat, Oudegem	4-8-13-20 km van 8u tot 15u
Zaterdag 05.11	Florastappers Gent Spokentocht deVierdeZaal Driebeekstraat 2, Gentbrugge	6-9 km van 14u tot 20u
Zondag 06.11	WSV Land van Rhode Pannenkoekentocht Zaal De Kring Gootje 61, Balegem	6-10-14-18-21 km van 8u tot 15u
DINSDAG 08.11 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN SAMENKOMST De Veldmuis, Felicien Cauwelstraat 39 - Nederboelare Zie artikel over de dinsdagwandelingen		
Vrijdag 11.11	Hanske de Krijger Oudenaarde Wandel-Mee-Dag – Fun & Family Evenementenhal De Qubus Lindestraat 45, Oudenaarde	5-12-15-18-22 km van 7u30 tot 15u
Zaterdag 12.11	De Trekplusters Zellik-Asse Gueuzetocht Don Bosco Brusselstraat 285, Groot-Bijgaarden	6-12-18-24 km van 8u tot 15u
Zaterdag 12.11	Wandelclub Natuurvrienden Deinze Wandel-Mee-Dag Viggaltocht VTI Leon Declercqstraat 1, Deinze	6-10-15-20 km van 7u tot 15u
Zondag 13.11	Boerenkrijgstappers Boerenkrijstapperstocht Festivalhal Donklaan 125 - Berlare	6-12-18-24 km van 7u30 tot 15u
Woensdag 16.11	Egmont Zottegem Glühwein midweekwandeling OC Oombergen Oombergenstraat 39, Oombergen	7-10-14-18-21 km van 7u tot 16u
Zaterdag 19.11	De Ijsbrekers Haaltert Ijsbrekerstocht HOC De Fransman Heldergemstraat 136, Heldergem	6-12-18 km van 6u30 tot 15u
Zondag 20.11 BUSREIS	Ijsetrippers Zoniënwoudwandeltocht R.B.S. Het Groene Dal Willem Matstraat 4, Hoeilaart	4-6-12-18-24-30 km van 7u tot 15u
Zondag 20.11	WSV De Vossen Herfsttocht Zaal Nicolaas Jachtweg 1, Buggenhout	6-12-16-20 km van 8u tot 15u
Zondag 20.11	Postiljon Wandelclub Merelbeke Leietocht School Het Spectrum Martelaarslaan 13, Gent	6-10-15-20 km van 7u30 tot 15u

Het Padstapperke

Vrijdag 25.11	WSV Horizon Opwijk Tweedaagse Herfsttocht Zaal De Kersenpit Dorp 8, Mazenzele (Opwijk)	6-12-18 km van 7u30 tot 15u
Zaterdag 26.11	WSV Horizon Opwijk Tweedaagse Herfsttocht Zaal De Kersenpit Dorp 8, Mazenzele (Opwijk)	5-10-14-19-25 km van 7u30 tot 15u
Zondag 27.11 AANBEVOLEN Iedereen op post	Padstappers Geraardsbergen Sinterklaastocht Prov. Domein De Gavers – De Doos Onkerzelestraat 280, Onkerzele	7-10-12-16-22-26-32 km van 8u tot 15u
Zondag 04.12	Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute Sinterklaastocht Parochiezaal Hammeken 10, Merendree (Deinze)	6-7-12-21-26 km van 8u tot 15u
DINSDAG 06.12 – GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN SAMENKOMST El Corazon, Vianeplein - Viane Zie artikel over de dinsdagwandelingen		
Woensdag 07.12	Egmont Zottegem Jenevertocht OC Leeuwergem Gentse Steenweg 307 - Leeuwergem	7-10-14-18-21 km van 7u tot 16u
Zaterdag 10.12 BUSREIS	Florastappers Gent Gent by Nacht Odisee Technologicampus Gent Gebroeders de Smetstraat 1, Gent	6-9-12 km van 14u30 tot 20u30
Zondag 11.12	Parel van het Pajottenland Tollembeekse Hanezoekerstochten GC Willem Tell Hernestraat 5, Tollembeek	4-6-8-12-18-24 km van 8u tot 15u
Woensdag 14.12 AANBEVOLEN Iedereen op post	Padstappers Geraardsbergen Wafelentocht De Spiraal Zakkaai 29, Geraardsbergen	6-7-8-12-14-16-21 km van 8u tot 15u
Zaterdag 17.12	WSV Land van Rhode Wafelentocht De Kluize Sportstraat 3, Oosterzele	6-10-14-18-21 km van 8u tot 15u
Maandag 26.12	Hanske de Krijger Oudenaarde in Kerstsfeer Bernardustechnicum campus Hoogstraat 20, Oudenaarde	5-10-14-18 km van 8u tot 16u30
Maandag 26.12	Egmont Zottegem Wafelentocht Feestzaal Bevegemse Vijvers Bevegemse Vijvers 1, Zottegem	6-12-18-24-32 km van 7u tot 15u

Voor de laatste info verwijzen we graag naar
walkinginbelgium.be

Vorbije activiteiten:



Met dank aan Rudy & Pierre voor de foto's.

 *schoenen • sport*
FONCE

BRUSSESESTEENWEG 136, 9300 AALST

**20% korting op alle
wandelschoenen
en kledij***



*Toon je lidmaatschapskaart van de Padstappers en krijg 20% korting op alle soorten wandelschoenen en kledij van verschillende merken zoals Meindl, Lowa en vele andere.

Wacht samen met ons in spanning af naar de nieuwe merken zoals Deuter, Schöffel en Hanwag.

MEINDL

Shoes For Actives



TECNICA



Britting
INTERNATIONAL

LOWA
simply more...

**Jack
Wolfskin**



Lafuma



Ma 12:30u – 18:30u Za 9:00u – 18:00u
Di - vrij 10:00u – 18:30u Zo 10:00u – 12:00u

Gesloten op feestdagen

www.Fonce.be

053/704 262